

Orde van dienst

voor

Allerzielen



5 november 2023

Voorganger ; Ds. Gonja van 't Kruis
Begeleiding: Saskia ten Have

Gereformeerde Kerk PKN Nieuwkoop

Voor de dienst orgelspel:

Zoekend naar licht, hier in het duister

VOORBEREIDING

Woord van welkom

Stilte

Bemoediging en drempelgebed

Zingen: *Heer, die mij zoals ik ben*, Psalm 139, vers 1 en 9

Smeekgebed

Glorialied: Lied 753, vers 1, 2, 3 en 6

'Er is een land van louter licht'

Stilte

DIENST VAN HET WOORD

Groet

Inleiding op de dienst

Zingen: Lied 601, vers 1 en 2

'Licht dat ons aanstoot in de morgen'

Gebed voor de opening van de Schrift

1^e lezing: Psalm 56: 9

Mijn tranen in uw kruik

Mijn omzwervingen hebt u opgetekend, vang mijn tranen op in uw kruik. Staat het niet alles in uw boek?

2^e lezing 1 Korinthe 13: 4-13

De liefde

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan.

Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

Zingen: Lied 791 vers 1, 2, 3 en 6
'Liefde, eenmaal uitgesproken'

Overdenking

Meditatief pianospel

GEDACHTENIS VAN DE GESTORVENEN

Inleidende woorden

Zingen: Lied 1005 vers1

'Zoekend naar licht, hier in het duister'

Gedachtenis:

Wij noemen de naam van degenen die uit het midden van onze
gemeente zijn gestorven

Een familielid steekt bij elke naam een kaars aan en legt een
steentje met hun naam in de schaal

Het noemen van de namen wordt omlijst door de 3 coupletten van
Lied 730, 'Heer, herinner u de namen', wat ons eraan herinnert dat
God er altijd is, in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid

Fokkelina Vrolijk-Jongsma, 85 jaar

6-5-1937 26-1-2023

Lied 730 vers 1

Adriana Klazina van Klaveren-van Veen, 78 jaar

27-9-1944 24-4-2023

Lied 730 vers 2

Hendrik Berkelaar, 97 jaar

1-4-1926 25-5-2023

Lied 730 vers 3

gemeenteleden noemen namen van hen die uit hun
familie- of vriendenkring zijn overleden.
Een familielid steekt bij elke naam een kaars aan.

door gemeenteleden aangedragen namen:

Ivo Vonk, zoon van Els Nomen
overleden op 4-4-2023

en

Rie Bosma-Koetsier, moeder van Marja van Beek
overleden op 5-6-2023

Wij gedenken in stilte tal van anderen die zijn gestorven, van
wie de namen in onze harten en gedachten zijn.
Er wordt een kaars aangestoken

Tenslotte gedenken wij in stilte alle mensen die naamloos,
kwetsbaar en weerloos ten onder zijn gegaan, en wij bevelen
hen aan in Gods hoede.
Er wordt een kaars aangestoken

Zingen: Lied 963 vers 1
'Alleen de liefde kent jouw stem'

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Mededelingen namens de kerkenraad

Gebeden: voorbeden – stil gebed

MAALTIJD VAN DE HEER

Nodiging

Tafelgebed

Zingen: Lied 377 vers 1 en 5
‘Zoals ik ben, kom ik nabij’

Instellingswoorden

Onze Vader

Vredegroet

Gemeenschap van brood en beker

Dankgebed

Slotlied: Lied 608 vers 1
‘De steppe zal bloeien’

Zegen

